



St. Jozef
Leeuwen



Onze Lieve
Vrouw van
Altijddurende
Bijstand



De Goede
Herder
Hoogvonderen

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
25^e jaargang Email: petervanvlodrop@home.nl 2de kwartaal



2017

H.Hart van Jezus
't Veld

De paradox van ons geloof

In de Kerk is niet altijd alles zwart of wit. We moeten leven met de paradox van niet te verenigen zienswijzen die naast elkaar mogen blijven bestaan.”

Overijver

Van tijd tot tijd ontmoeten we mensen die niet uit zijn op compromissen, maar wit is wit en zwart is zwart en ze vinden dat de duidelijkheid daarover moet overheersen. Het eigen gelijk is hen heilig. Meestal hebben ze daarbij de beste bedoelingen, maar ze schieten door in hun goede intenties en hun ijver wordt overijver. We ontmoeten ze in de politiek, maar ook in de kerk komen we ze tegen. Onlangs is er uitvoerig over in de krant bericht. Zo'n incident doet meestal veel schade, want de menselijke maat wordt vergeten. Zo'n hardliner zal waarschijnlijk met de beste bedoelingen handelen. Hoger goed is immers in het geding. Dat kan 's lands veiligheid zijn of men ziet de geloofsleer van de Kerk afkalven. Het heilige geloofsgoed dient daarom onverkort en met grote nadruk verdedigd te worden. Het bevragen van het katholieke geloof mag dan wel, maar daarna moet men bereid zijn om het klinkklare antwoord zonder restricties over te nemen. Wie ingaat op de menselijke geloofsvragen en daaraan erkenning geeft, wordt al snel als relativistisch beschouwd.

Luisterbereidheid

Paus Franciscus heeft sinds zijn aantreden de houding aangenomen van luisterbereidheid. Hoe leven de mensen? Hoe denken de mensen? Hoe zijn de noden van de mensen? Rond huwelijk en gezin liet hij eerst een enquête houden, alvorens in een synode met de bisschoppen het vraagstuk te bespreken. Na afloop van de synode heeft hij zijn aansporingen samengevat in het document 'Amoris



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg



Onze lieve
Vrouw van
Goede Raad en
H. Jozef
Asenray

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

☎ 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com

Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond

☎ 0475.332837

Parochie – centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎ 0475.329517 is geopend ma., wo, vr. tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, ☎0475.332837 Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Maandag t/m vrijdag 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

Zondag 10.00 uur

Op de eerste zondag van de maand
Lifeteenmis en aansluitend catechese
voor de tieners en jongeren.

H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

O.I.V. van Goede Raad en H. Jozef Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost:

Rabobank

nr: NL 33 RABO 014.41.04.989

H.Hartkerk:

Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337

Missiecomité:

Rabobank

nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening:

U kunt hiervoor contact opnemen met de pastoor om een afspraak te maken en/of voorafgaand aan de vieringen van de Eucharistie de aanwezige priester vragen of het mogelijk is om het sacrament van de vergeving te ontvangen.

Een stil moment:

‘Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch’. Paus Johannes Paulus II.

U kunt dagelijks overdag terecht in onze volgende kerken om een kaarsje aan te steken en te bidden: de Tomaskerk in de Donderberg, de Laurentiuskerk in Maasniel en de Sint Jozefkerk in Asenray,. Een gedeelte van het voorportaal van deze kerken staat open voor gebed. Verder kunt u, van maandag t/m vrijdag, in de Heilig Hartkerk van 17.30 uur tot 18.30 uur bidden bij het Uitgestelde Sacrament van de Eucharistie. Hierna wordt de H. Mis gevierd.



Laetitia', de vreugde van de liefde. Zonder aan de kerkelijke leer afbreuk te doen, heeft hij oog gehad voor de situaties waarin mensen moeten leven. Hij heeft nagelaten om zijn afkeuring uit te spreken of om iemand af te schrijven. Voor een aantal katholieken heeft hij daarmee een onaanvaardbare onduidelijkheid geschapen.

Paradox

Paus Franciscus ziet het leven als een tweeluik, samengesteld uit het luik van de kerkelijke leer en het luik van het concrete leven van de mensen. Deze panelen staan met elkaar in verbinding. De grenzen zijn vloeiend. Eigenlijk vormen de panelen paradoxen, niet met elkaar verenigbare zienswijzen. Maar voor de paus is de mens nu eenmaal in zichzelf een paradox. Voor heel wat katholieke gelovigen is deze benadering een hele opluchting, omdat er erkenning wordt gegeven aan de omstandigheden waarin zij moeten leven en aan de onmacht om aan de hoge norm te beantwoorden. Paus Franciscus staat toe dat er onderscheid wordt gemaakt. Voor de één mag de lat wat hoger liggen dan voor de ander. Of anders gezegd: voor de ander mag de lat wat lager liggen dan voor de één.

Elia

Ik laat me in mijn denken graag leiden door de bijbel. Ook daar tref ik het tweeluik aan, dat ons moet verhelderen, wie God is of hoe God te werk gaat. In het Oude Testament lezen we het verhaal van Elia. Elia wordt in de Joodse wereld van Jezus steeds met ere vermeld. Hij staat voor de geloofstrouw aan God in een situatie, waarin het volk zich in groten getale tot afgoderij liet verleiden. Hij nam het op tegen de afgodspriesters en joeg hen over de kling (I Kon 18), waarna hij moest vluchten en een onderkomen zoeken in de woestijn bij de berg Horeb, de berg van God. Hij verwachtte er God te ervaren in donder en bliksem, in aardbeving en storm. Maar God verscheen hem in een zachte bries (I Kon 19,11-13). God bleek dus anders te zijn dan Elia had gemeend. Het Godsbeeld van Elia werd door God aangevuld.

Johannes de Doper

Ook het Nieuwe Testament kent een tweeluik. Wij zien het in de personen van Johannes de Doper en Jezus. Johannes, de asceet, komende vanuit de woestijn, was een vuurvreter die iedereen de les las. Hij waagde het zelfs de farizeeën en de Schriftgeleerden 'adderengebroid' te noemen. Hij las koning Herodes de les en wees hem op zijn huwelijkstrouw. De gevangenis was wat hij over zich afriep. Vanuit deze krocht liet hij aan Jezus, die een andere taal hanteerde, vragen: "Zijt Gij de komende of hebben we een ander te verwachten?" Het antwoord van Jezus

luidde: “Gaat aan Johannes vertellen wat jullie horen en zien: blinden zien, lammen lopen, doven horen en aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.” Veel betekenend voegt Jezus eraan toe: “Zalig hij die aan mij geen aanstoot neemt” (vgl. Lc 7, 19–23).

Aanstoot

Jezus neemt geen afstand van Johannes, maar Hij vult aan. Juist zoals bij Elia wordt het Godsbeeld door God aangevuld. In een zwart-wit discussie bestaat er geen paradox. Daar is iets wit of zwart. In Kerk en geloof moeten we leven met de paradox van niet te verenigen zienswijzen die naast elkaar mogen blijven bestaan. Dat is moeilijk. Vandaar de aansporing van de Heer zelf: “Zalig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

*Mgr. Dr. Hub Schnackers,
diocesaan administrator*

Proficiat aan zuster Teclane en haar twee medezusters:



Op maandag 2 juli had onze pastoor de eervolle en dankbare taak om het diamanten en gouden jubileum van drie zusters dienaressen van de Heilige Geest in Uden te vieren, onder wie zuster Teclane die bij ons in de parochies in Roermond vanaf 2007 werkzaam is. Zuster Teclane en een medezuster vierden de diamanten jubileum van hun eerste professie, terwijl een andere medezuster haar gouden jubileum vierde. Dankjulliewel beste zusters voor uw liefde voor God en Zijn Kerk.

WAT ER TE DOEN STAAT

- Vakantierooster: i.v.m. met de vakanties van onze pastoor en de priesters van het cluster in de binnenstad vieren we van maandag 9 juli t/m vrijdag 24 augustus door de week alleen op dinsdagavond en donderdagavond om 18.30 uur de Avondmis. Op de andere dagen door de week zijn de mensen uitgenodigd om naar de Ochtendmis om 9.00 uur in de Munsterkerk te gaan. Deze aanpassing van het gewone rooster is nodig opdat de priesters elkaar kunnen vervangen tijdens de vakantie. Pastoor Varela gaat 4 weken op vakantie naar zijn familie in Colombia van woensdag 11 juli tot vrijdag 10 augustus, na 4 jaar niet meer naar Colombia te zijn geweest. In die weken zullen deken Merckx en kapelaan Dölle de vieringen overnemen in onze parochies, en daar zijn we heel dankbaar voor.
- Op zondag 30 september zullen we een parochiebijeenkomst van onze vrijwilligers houden in een nieuwe vorm. Dit jaar willen we dit feestelijk moment op zondag vieren, beginnend met de zondagse Eucharistie, want dat is de bron en het doel van al het werk dat onze vrijwilligers iedere dag verzetten voor onze parochiegemeenschap, en met een borrel daarna. Op deze zondag hopen we dat de ontmoeting tussen parochianen en parochianen-vrijwilligers onze band als parochiegemeenschap kan versterken. Bovendien hopen we op deze dag een nieuwe aanstaande kapelaan aan iedereen te kunnen voorstellen en een aantal mensen in het zonnetje te zetten vanwege hun inzet voor onze parochies. Graag nodigen we u daarom uit voor de H. Mis op zondag 30 september om 10.00 uur in de Tomaskerk en de aansluitende borrel tot een uur of 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom, vrijwilligers en parochianen. Op deze zondag vervalt de H. Mis in de H. Hartkerk.
- Ook op 30 september om 10.00 uur in de Tomaskerk Back to Church! We willen dit samenzijn van onze parochies combineren met de uitnodiging om mee te doen aan de jaarlijkse actie „Back to Church”; in het

Nederlands vertaald met kerkproeverij. Dit is een uitnodiging aan alle parochianen om iemand uit zijn familie of vriendenkring uit te nodigen om mee te komen naar de kerk. Een persoonlijk uitnodiging kan echt het verschil maken en veel mensen zitten te wachten op zo'n uitnodiging. Het vraagt echter van de ons om onze schroom te overwinnen en op de mensen om ons heen af te stappen met de uitnodiging: „Ga je met me mee naar de kerk?” Of er op die uitnodiging wordt ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl. 1 Kor. 3,6).

We moedigen daarom iedereen van harte uit om actief mee te doen aan deze actie en iemand mee te nemen naar de kerk op zondag op 30 september om 10.00 uur in de Tomaskerk met of zonder aansluitende borrel (aanmelding is niet nodig).

- Op zondag 4 november zal de jaarlijkse Vormselviering van onze parochies plaatsvinden in de H. Hartkerk om 11.30 uur. Op dit moment bereiden we een groep van
- De viering van de Eerste Heilige Communie zal volgend jaar gevierd worden op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei om 11.30 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel. U kunt uw kinderen aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u in dit parochieblad vindt en op de website van onze parochies en uiterlijk tot maandag 24 september. Op die zelfde maandagavond houden we de eerste ouderavond om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de H. Hartkerk.
- Bus bedevaart is gepland op zaterdag 27 oktober

WIST U DAT

- Papierophaal vrijwilligersgroep. Onze parochies zijn een van de vrijwilligersorganisaties in Roermond die namens onze gemeente één keer per maand oudpapier op mag halen, in de wijk Hoogvonderen, en de opbrengsten van deze activiteit worden door de gemeente aan onze parochies betaald. Het is daarom belangrijk om dit werk te mogen blijven doen omdat dit een van de weinige inkomstenbronnen van onze parochies zijn. Misschien kan je ons niet financieel helpen maar in deze vorm door ons één of meerder keren per jaar te helpen met het ophalen van papier.

Deze actie vindt telkens plaats op de derde zaterdag van de maand tussen 8.00 uur en 13.00 uur en u moet minimaal 14 jaar zijn. Ik vermeld hierbij de data van dit jaar. Bij voorbaat dank: 21 juli, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december. Aanmelden bij pastoor of dhr. Ton Tomas.

- De tweede groep vrijwilligers die ik graag onder uw aandacht zou willen brengen is die van de poetsgroepen van onze vier kerken. Deze groep vrijwilligers is de afgelopen jaren steeds kleiner geworden en daarom doe ik graag een beroep op jullie allen om een van deze groepen te komen versterken. Het gaat alleen om één middag of ochtend per maand waarin je, samen of indien nodig alleen, ons helpt om een van onze kerken te poetsen. Zie je mogelijkheden om samen met een van deze groepen, of alleen, ons te komen helpen in een van onze vier kerken, meld je dan bij pastoor Wilson.
- Er zijn in onze parochies verschillende gemeenschappen die u en uw kinderen een plek en een gemeenschap bidden om uw geloof te voeden en te verdiepen. Graag wil ik onder uw aandacht brengen de maandelijkse vieringen van de H. Mis met Lifeteen voor de tieners, jongeren en de gezinnen. Deze H. Mis en aansluitende catechese vindt iedere eerste zondag van de maand plaats om 10.00 uur in de Tomaskerk en de aansluitende catechese voor de tieners en jongeren duurt tot 12.30 uur in het klooster in Maasniel. De eerste volgende viering van het komend schooljaar is op zondag 2 september. Kom een keer kijken met uw kinderen. Ik weet zeker dat het goed is voor uw kinderen om andere normale tieners en jongeren te ontmoeten, alsook voor u om andere ouders te leren kennen, om de rijkdom van het geloof voor het gezin en de opvoeding van uw kinderen te herontdekken.
- We als parochiegemeenschap en de stichting Kinderhulp Burkina Faso zijn heel erg dankbaar voor de opbrengst van onze vastenactie dit jaar. We hebben in totaal € 3586.96. Dat is een prachtig gebaar van liefde en medeleven voor de kinderen die geholpen worden door deze stichting. We zijn ervan overtuigd dat de generositeit van onze parochianen is en vooral een zegen is en zal zijn voor onze eigen parochiegemeenschap.
- Privacyverklaring R.K Parochies i.v.m. de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). U vindt de volledige verklaring op de website van onze parochies. Hier willen we ons alleen beperken tot het vermelden van het feit dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van parochianen in bepaalde situaties moeten verzamelen om onze werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Daarbij moet u denken aan onder andere de administratie en registratie van sacramenten zoals doopsels, vormsels, huwelijken, alsook aan de administratie rond uitvaarten en begrafenissen. U mag altijd een beroep doen op pastoor of de medewerker van het parochiebureau als u inzage wilt in de gegevens die we van u bewaard hebben, alsook een verzoek indienen voor correctie en/of verwijdering

Bedankt!!

We zijn er stil van. En blij. Héél blij! Wat een ongelooflijk bedrag heeft de Vastenactie 2018 opgebracht voor onze stichting. In deze tijd waarin we vaak horen dat er dichtbij huis ook mensen hulp nodig hebben zijn wij enorm verrast door de vrijgevigheid van zovelen.

Het gaat inderdaad om mensen die hulp nodig hebben, waar ook ter wereld. Onze stichting biedt hulp aan de meest kwetsbare groep, de kinderen, in één van de meest arme landen ter wereld, Burkina Faso. Hulp kost geld. Uw giften zullen veel kinderen helpen om hun toekomst mooier te maken, hun wereld leefbaarder en bijdragen tot het ontwikkelen van hun capaciteiten om uiteindelijk hun land op eigen kracht naar een hoger niveau te tillen. Al 20 jaar zetten wij ons in om dit te realiseren. De opbrengst van deze Vastenactie sterkt ons in onze ambitie en geeft ons vleugels.

Namens de kinderen uit Burkina Faso, 'Posa barka' , heel hartelijk dank!

Bestuur Stichting Kinderhulp Burkina Faso

Monique Wolters

Margot Boumans-Puts

Ingrid Schouten-Minten

www.kinderhulpbf.nl



AANMELDINGSBRIEF EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige Communie willen ontvangen in onze parochie.

Beste ouders, u mag uw kinderen dit jaar inschrijven om hun Eerste Heilige Communie volgend jaar in onze Federatie van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen. **We willen dit feest voor uw kinderen volgend jaar vieren in de H.**

Laurentiuskerk in Maasniel op DONDERDAG 30 **MEI 2019 OM 11.30 UUR.**

De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat uit de volgende activiteiten, die uiteraard een verplichtend karakter hebben:

1. Catecheselessen voor de kinderen één keer per week VANAF WEEK 40.
2. Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis. Een aantal Gezinsmissen zijn op zaterdag om 18.00 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel en anderen op zondag om 10.00 uur in de Tomaskerk in de Donderberg.
3. Deelname van de ouders aan de ouderavonden vanaf begin september ter voorbereiding op de Eerste H. Communie van uw kinderen. **De eerste ouderavond vindt plaats op MAANDAG 24 SEPTEMBER OM 20.00 UUR IN DE ZAAL VAN DE HEILIG HARTKERK** (naast het ziekenhuis. Mgr. Driessenstraat 2).
4. Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop van het jaar, zoals: adventskransen maken, palmbessen maken, kinderkruisweg bidden, enz.
5. Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt besproken op de ouderavond.
Hieronder vindt u een aanmeldingsstrook om uw kind in te schrijven.
NB. AANMELDING IS MOGELIJK TOT 24 SEPTEMBER 2018.

Naam kind:

Geboortedatum:

Doopdatum:

School en klas:

Naam ouders:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Inleveradres: Nassaustraart 90, 6043 ED Roermond.

Voor vragen neemt a.u.b. contact met mij op:

Pastoor Wilson Varela. Tel. 0611332962 / wilson_varela@hotmail.com

Gedicht

*De zomervakanties zijn begonnen
Een tijd van ontspanning en plezier
Op zoek naar gezelligheid en vertier
En lekker genieten van het zonnen.*

*Eropuit trekken naar een ander land
Vrij, niets verplichts te hoeven doen
Luieren mag ook met goed fatsoen
Aan de wijde zee en op het strand.*

*Kijken naar de mooie golvende baren
De zon bij het strand zien ondergaan
Prachtig, om dit te kunnen gadeslaan
Het doet je goed, dit te mogen ervaren.*

*Je ziet dan overal Gods grootheid
Dat Hij alles zo perfect heeft gemaakt
Zodat je er blij en ontroerd door raakt
God zij hiervoor geprezen, wijd en zijd.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in 3^{de} Kwartaal 2018.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op oktober 2018

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ☎ 06.11332962