



H.Hart van Jezus
† Veld



St. Laurentius
Maasniel



H.Tomas
Donderberg

Federatie van de parochies Roermond NoordOost Parochienieuws

Redactieadres: Kasteel Hillenraedtstraat 154 Roermond
22^e jaargang 1 Email: petervanvloedrop@home.nl Januari 2014

Paus Franciscus bij Urbi et Orbi: bid of verlang naar vrede in Syrië

Rome 25 december 2013



St. Jozef

Waarachtige vrede

Voorafgaande aan het Urbi et Orbi zei hij in een toespraak dat waarachtige vrede het resultaat is van dagelijkse inspanning. De bisschop van Rome riep op tot gebed voor vrede, met name in Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Irak en het Heilig Land. Franciscus bad Christus de Vredesvorst ook om hoop en troost voor de vluchtelingen, vooral in de Hoorn van Afrika en in het oosten van de Republiek Congo. De niet-gelovigen riep de paus op naar de vrede te verlangen.



Onze Lieve
Vrouw van
Altijdurende
Bijstand

Gloria in excelcis Deo

"Glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede aan de mensen die hij liefheeft." Met dit citaat van de engelen uit het vannacht gelezen kerstevangelie volgens Lucas opende Franciscus zijn Urbi-et-Orbi-toespraak. "Dit lied zongen de engelen die aan de herders in Bethlehem verschenen in de nacht van Jezus' geboorte. Dit lied verbindt hemel en aarde. Brengt lof toe aan de hemel en belooft vrede op aarde voor alle mensen. Ik nodig iedereen uit dit lied mee te zingen: het is een lied voor iedere man en vrouw die waakt over de nacht en hoopt op een betere wereld. Voor iedereen die, terwijl hij of zij bescheiden zijn plicht doet, zorgt voor een ander."

'Geef eer aan God'

De paus vervolgde: "Eer aan God! Dit is het belangrijkste dat het kerstfeest van ons vraagt: geef eer aan God, want Hij is goed, Hij is trouw en Hij is barmhartig. Vandaag spreek ik de hoop uit dat iedereen het ware gezicht leert kennen van God, de Vader die ons zijn zoon Jezus gaf. Ik hoop dat iedereen de nabijheid van God aan den lijve ondervindt, leeft in zijn aanwezigheid, van Hem houdt en Hem aanbidt. Dat ieder van ons vooral God mag eren met zijn leven, door in liefde te leven voor Hem en al onze broeders en zusters."



De
Goede
Herder

Geestelijkheid

Pastoor Wilson Varela Nassaustraat 90 ☎0475 332837

In noodgevallen ☎06.11332962

of email wilson_varela@hotmail.com

Parochie - centrum

Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel ☎0475.329517 is geopend ma., di., do, vr. Tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties of andere vragen Kan men ook terecht op de pastorie (nassaustraat 90, ☎0475.332837) Of vóór of ná de H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:

H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2

Zondag 11.30 uur

Ma.+ do. 18.30 uur

H.Tomaskerk Donderbergweg 45

zondag 10.00 uur

di.wo.vr. 09.00 uur

2^e en 4^e zondag 17.45 uur LIFE-TEEN

Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur

Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekennummers (kerkbijdrage)

Fed. Par. Roermond-Oost: Rabobank nr 14.41.04.989

H.Hartkerk: Postgiro nr: 10.49.337

Missiecomité: Rabobank nr: 13.12.38.914

Website parochie

Onder www.parochieoermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening

edere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H.Hartkerk Geopend. U kunt met de priester (voor het geval deze er niet Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken voor een Persoonlijk (biecht-)gesprek.



Een stil moment

“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II. Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf half negen een uur een stille Aanbidding. De Mariakapel is overdag geopend.

In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur

Oorlog

“Ware vrede is niet een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Het is geen mooie façade waarachter meningsverschillen en verdeeldheid schuilgaan. Vrede vraagt om een dagelijkse inzet, vanuit de kracht van Gods genade die Hij in Christus ons heeft gegeven”, zei de paus. “Kijkend naar het kind in de kribbe, gaan onze gedachten uit naar de kinderen, die vaak de meest kwetsbare slachtoffers zijn in tijden van oorlog. Maar we denken ook aan de ouderen, mishandelde vrouwen en de zieken. Oorlogen brengen dood en verderf en beschadigen veel levens.”

Syrië

“Te veel levens zijn beschadigd in het huidige conflict in Syrië, dat haat en wraak veroorzaakt. Laat ons niet ophouden de Heer te vragen het geliefde Syrië te sparen voor nog meer lijden, en dat de verschillende strijdende partijen daar een eind maken aan het geweld en toegang verschaffen aan humanitaire hulp. We hebben gezien hoe krachtig het gebed is”, zei Franciscus, verwijzend naar de nachtwake die hij hield begin september voor de vrede in Syrië. “En ik ben daarom ook blij, dat de leiders van verschillende religies met ons meebidden voor de vrede in Syrië. Laat ons nooit de moed verliezen, als het gaat om het gebed. De moed om te zeggen: Heer, geef Syrië en de hele wereld uw vrede. En ook de niet-gelovigen nodig ik uit om naar de vrede te verlangen. Met hun verlangen, dat verlangen dat het hart verruimt: allen verenigd, ofwel met gebed ofwel met verlangen, maar allen, voor de vrede.”

Tederheid

“Dierbare broeders en zusters, vandaag, is in deze wereld, onder ons de Redder geboren, Christus de Heer. Laten we een moment stilstaan bij het Kind van Bethlehem. Dat onze harten geraakt worden en de tederheid van God ons verwarmt. We kunnen niet zonder die tederheid. God is vol liefde, aan Hem de eer en de glorie voor altijd. God is vrede, laten we hem vragen om van ons vredestichters te maken, elke dag opnieuw, in onze levens, in onze families, in onze steden, onze landen, in heel de wereld. Laten we onszelf openstellen om door God geraakt worden”, zei de paus aan het einde van zijn toespraak.

Kerstwens

In zijn kerstwens zei Franciscus ook: “Op deze dag die verlicht wordt door de hoop van het Evangelie die voortkomt uit de nederige stal van Bethlehem, wens ik u allen de vreugde en vrede als kerstgeschenk. Ik wens het voor kinderen en ouderen, voor jonge mensen en families, voor de armen en de gemarginaliseerden. Moge Jezus, die voor ons is geboren, hen troosten die te maken hebben met ziekte en lijden en dat hij hen mag ondersteunen die zich inzetten ten dienste van juist deze broeders en zusters in nood.”

WIST U DAT:

- er weer heel veel mensen met ons het Kerstfeest in onze parochiekerken hebben gevierd. We zijn heel dankbaar voor deze Kersttijd waarin we opnieuw de geboorte van onze Redder mochten vieren en we bidden tot God voor een nieuw jaar vol zegeningen over jullie allen.
- ouders van kinderen van groep 8 en ouder mogen hun kinderen opgeven voor het ontvangen van het Heilig Vormsel dit jaar in onze parochie bij pastoor. De contactgegevens van pastoor Wilson staan op de voorpagina van dit blad.
- de bouw van een invalidentoilet en keuken in de Heilig Hartkerk inmiddels klaar is. We zijn al onze sponsors zeer dankbaar en erkentelijk en we nodigen u uit om een keer, na de zondagse Mis, koffie met ons te blijven drinken en deze ruimtes te bezichtigen.
- iedereen, tijdens vieringen, gebruik kan maken van het nieuwe toilet. De ingang van het toilet is via de ontmoetingsruimte. Hiermee is het kleine toilet in de sacristie alleen bedoeld voor hen die in de sacristie moeten zijn (kosters, acolieten, misdienaars, collectanten, priesters en diakens, enz.)

Zang

Datum	Liturgie	Tomaskerk 10.00 uur	H. Hart 11.30
1 januari	Hoogfeest van de H. Maagd Maria	Geen viering	Kerkkoor
5 januari	Openbaring des Heren	Taizé ensemble	Kerkkoor
12 januari	Doop van de Heer	Biddende vaders olv Paul-Heinz	Cool
19 januari	2 ^{de} zondag DHJ A	Volkszang olv Marc Demandt	Kerkkoor
26 januari	3 ^{de} zondag DHJ A	Hetty Gommans	Grace



Datum	Liturgie	H. Laurentius 18.00 uur
Zaterdag 4 jan	Hoogfeest van de H. Maagd Maria	Dames en Heren koor
Zaterdag 11 jan	Openbaring des Heren	Gospelsonggroep
Zaterdag 18 jan	Doop van de Heer	Dames en Heren koor
Zaterdag 25 jan	2 ^{de} zondag DHJ A	Gezinsmis

Roermond, januari 2014

Beste leerlingen uit groep acht en beste ouders,

Graag wil ik jullie, leerlingen van groep acht, uitnodigen voor het ontvangen van het Heilig

VORMSEL

Het is het sacrament waardoor je helemaal bij de Kerk zult horen.

In het **Doopsel** werd je op een bijzondere manier kind van God de Vader.

In de **Communie** ontving je Jezus, de Zoon van God.

Bij het **Vormsel** ontvang je God, de Heilige Geest. En zo wordt je helemaal lid van de Kerk!

Het Vormsel zal voor leerlingen uit Roermond Noord-Oost, op een nog nader te bepalen datum rond OKTOBER 2014 worden toegediend. De voorbereiding bestaat uit:

1. Een ouderavond (alleen voor de ouders) om kennis te maken op maandag 24 februari 2014 in de Tomaskerk (Donderbergweg 45) om 20.00 uur.
2. Een aantal catecheselessen die, in de maanden april, mei en juni, in de Tomaskerk gegeven zullen worden, in principe op de dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 in overleg met de ouders.
3. Het bijwonen van een aantal vieringen bij LIFETEEN, op de zondagavond in de Tomaskerk, als voorbereiding op het Vormsel.

Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 24 februari 2014 in te leveren op de pastorie of het parochiecentrum in Maasniel; of de gegevens van uw kind per email versturen.

Pastoor Wilson Varela
Nassastraat 90, 6043 ED Roermond
Telefoon 0611332962
wilson_varela@hotmail.com

Parochiecentrum Maasniel
Pastoor Ramakersstraat 8

-----AANMELDING VORMSEL

Naam vormeling:..... School:.....

Adres:.....

Telefoon:.....Geboortedatum:.....E-mail:

Gedoopt op:.....in de kerk van.....te.....

Misstipendia 2014 (H. Hartkerk , H. Tomaskerk, en de H. Laurentiuskerk te Roermond)

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)	€ 10.00
Eucharistieviering op zaterdag of zondag	€ 25.00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag of zondagmissen worden gehouden.	€ 250.00
Begravenismis (rouwgeld)	€ 400.00
Huwelijksmis (trouwgeld)	€ 400.00

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een vooraf gaande kerkdienst	€ 50.00
Bijdrage voor de begeleiding van een priester / diaken In crematorium zonder voorafgaande kerkdienst.	€ 400.00
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra Dienst)	€ 400.00
Kosten avondwake voorafgaande aan dienst	€15.00
Kosten avondwake met begeleiding van muziek	€ 40.00
Kosten Organist en zangkoor tijdens uitvaart of avondwake	€ 62.00

Gestichte jaardiensten; (looptijd minimaal 5 jaar- maximaal 20 jaar)

Eenvoudige dienst door de week	
05 jaar	€ 50.00
10 jaar	€ 100.00
20 jaar	€ 200.00

Eucharistieviering op zaterdag en zondag	
05 jaar	€ 125.00
10 jaar	€ 250.00
20 jaar	€ 500.00

De bijdrage voor rouw en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake , zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk(extra dienst) wordt niet gevraagd aan de parochianen die in de vier jaren vooraf gaande aan de dag van de betreffende kerkdienst,c.q. crematorium- aanwezigheid, Kerkbijdrage hebben betaald(of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage voor 2014 is vastgesteld op € 100.00.

Boekentafel



NIEUW INITIATIEF IN DE PAROCHIES: DE BOEKENTAFEL IN DE TOMASKERK

In de Tomaskerk is onlangs een nieuwe voorziening van start gegaan: de boekentafel. Elke 1e Zondag van de maand ligt hier een breed palet boeken uitgesteld op de bekende leestafel. U bent van harte uitgenodigd hiertussen eens in alle rust te komen grasduinen. Waarom een boekentafel? Bij velen van u leeft de behoefte aan verdieplingslectuur over uiteenlopende pastorale onderwerpen. Maar voor evenzo velen is de drempel van het Carolushuis van het Bisdome te hoog: de beperkte openingstijden en de bezwaarlijke gang naar de locatie aan de Swalmerstraat worden dikwijls als struikelblok ervaren. Met de boekentafel komt een gevarieerd boekenbestand nu moeiteloos onder handbereik.

Mogen de boeken worden meegenomen? De artikelen zijn ons door het Carolushuis ter beschikking gesteld; zij worden niet uitgeleend maar gaan tegen kostprijs van de hand.

Voor wie is het aanbod bedoeld? Hoewel ingericht in de Tomaskerk, is de boekentafel uitdrukkelijk ook bestemd voor alle belangstellende bezoekers, zeker ook voor degenen die wat verder van het kerkelijk leven afstaan en nog zoekende zijn. Herkent u zich hierin? Dan zult u hier zeer toegankelijke lectuur vinden die als steun in de rug kan dienen bij uw eerste kennismaking met het geloof.

Wat kunt u van de boekentafel verwachten? Het aanbod is 'voor elk wat wils': iedere mens in elke levenssituatie kan er wel iets van zijn gading vinden. Er zijn boektitels die een breed publiek zullen aanspreken maar ook aan specifieke doelgroepen is gedacht.

In het bijzonder aan de talrijke geloofsgemeenschappen die in onze parochies hun thuis-basis hebben, zoals: 'Biddende Moeders / Biddende Vaders' en 'Life Teen'.

Kom eens een kijkje nemen en laat u verrassen; mogelijk valt uw oog juist op die ene titel waarnaar u al enige tijd op zoek bent. En blijft u ons vooral volgen want het aanbod wordt regelmatig vernieuwd. Mist u eens een bepaald onderwerp, maak het ons dan kenbaar: wij zullen ons best doen hierin te voorzien.

Wij verheugen ons erop u binnenkort te mogen begroeten, Marianne en Petra

Hoogeland-kirsten

Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit



Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten

Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
☎ +31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10

Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten

**De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten**

- Levering volgens uw wensen
- Vrijblijvend onderwerp
- Uit voorraad leverbaar
- Concurrerende prijzen
- Vakkundige plaatsing
- Levering van groot en klein
- 10 jaar garantie
- Aangesloten bij de A.B.N.

Alg. Bond van natuursteenbedrijven



REIJNEN MONUMENTEN

www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born

Member of the Bloemgroup [Tel.046-4818178](tel:046-4818178)

**Euro
Florist**

"Hermien"

voor graf en bruidswerk al 25 Jaar
Nassastraat 66 tel / fax 0475-316824

Iedere dag geopend en zondags van 12.00 t/m 16.00 uur.
Ook leuke kado's voor het ziekenhuis en Games Workchop

Gedicht

Gods Waarom

*Dat God ook Zijn waarom's heeft beseffen wij vaak niet,
De eigen zorg en moeiten geeft al zo veel verdriet.
Hoeveel waarom's van mensen gaan er omhoog naar God,
Waarom doet U het niet beter maar stuurt U zo mijn lot?*

*In het Bijbelboek Jesaja vraagt God ,waarom mijn kind,
voel jij je vaak vergeten en niet door mij bemind?
Waarom hoor Ik je klagen;God gaat mij recht voorbij,
Mijn weg schijnt wel verborgen Heer, denkt U niet aan mij?*

*Gods vraag klinkt bijna menselijk; verdien Ik dit aan jou,
mijn Israël, en Jacob, schoot ik tekort in trouw?
O Heer , wil ons vergeven, wij doen U vaak verdriet,
Want nooit, in heel het leven verlaat U trouw ons niet.*

Volgend Parochienieuws

Het volgende nummer zal verschijnt in Februari 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 31 Januari 2014

Bezorging Parochienieuws

Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Mw. Baeten ☎ 06.44838448