

“Zo spreekt de Heer: In die dagen ga Ik scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.”

1ste lezing: Jesaja 65,17-21

Psalm: 30 (29)

Evangelie volgens Johannes 4,43-54

Beste broeders en zusters, we ontvangen vandaag weer een woord van God om ons te bemoedigen, om ons te troosten, om ons geloof te versterken.

De profeet Jesaja spreekt ons vandaag moed toe in een prachtige profetie, een belofte: *„Het geluid van gewezen, het geluid van geschreeuw worden daar niet meer gehoord. Daar zal geen kind meer zijn, dat na weinige dagen sterft, en er zal geen grijsaard meer zijn, die zijn dagen niet vol zal maken.”* (Jes 65,19-20). God belooft ons vandaag, des te meer in deze tijd van onzekerheid, dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons zal scheppen. God, onze Vader, die alles heeft geschapen en ons het leven heeft gegeven, verzekert ons dat Hij alles zal herscheppen op een manier waar wij ons niet eens durven voor te stellen.

God gaf de profeet Jesaja opdracht om zijn volk dit blijde nieuws te brengen, een blijde nieuws waarmee Jezus later ook zijn prediking zal beginnen in de synagoge in Nazareth: *„Hij heeft me gezonden om aan de armen een Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”* (Lc. 4,18 en Jes. 61,1-2).

Dat was de missie van de profeet die in vervulling ging met Jezus Christus: *„Dit woord is thans in vervulling gegaan”*. Christus komt ons bevrijden, volgens zijn belofte, van alles wat ons vandaag verdrukt, wat ons gevangen houdt; in het bijzonder is deze tijd van isolement, wat ons blind maakt; zoals wij gisteren in het Evangelie hoorden. Maar nog meer, Hij komt ons bevrijden van onze angst voor de dood door in zijn lichaam de dood te overwinnen. Dat is wat bij iedere dag mogen vieren in de Eucharistie. Dit is de kern van ons geloof! Dat Jezus verrezen is! Dit zullen wij weer uit de daken schreeuwen met Pasen: Christus is Verrezen, Hij is Waarlijk Verrezen!

In het evangelie horen we een bevestiging van deze genezende kracht van Christus. De zoon van een koninklijke hofbeambte lag op sterven en hij smeekte Jezus om zijn kind te gaan genezen. Jezus laat hem en de omstanders eerst weten dat hun geloof afhankelijk is geworden van het zien van wonderen. Alsof Jezus tegen hem en tegen ons zegt: Hebben jullie nog niet genoeg gezien, aan de vele wonderen die ik al verricht heb, dat Ik de Messias ben, waarom twijfelen wij nog aan zijn macht? Daarna, om zijn geloof te bevestigen, antwoordde Jezus: *„Ga maar, uw zoon leeft”* en onderweg naar huis zal hij zijn dienaars tegenkomen die hem zullen vertellen dat zijn kind leefde en dat de beterschap was ingetreden op hetzelfde moment waarop Jezus de woorden had uitgesproken. *„Hijzelf en heel zijn gezin geloofden.”* (Joh.4,50-53).

Jezus verrichtte opnieuw een wonderteken om hun geloof te bevestigen en ook in ons leven heeft God talloze wonderen verricht. Kijk maar om je heen hoe goed God met ons is geweest, hoe liefdevol Hij ons altijd behandeld heeft, hoeveel geduld en hoeveel barmhartigheid, hoe vaak Hij ons al genezen heeft en voorzien heeft in ons leven.

Laten we daarom vandaag niet twifelen aan zijn liefde en voorzienigheid. „Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vreugde ga Ik voor u scheppen en jubel voor altijd.” (Jes.65,17-18) Amen.