

“Voor God is niets onmogelijk.”

1ste lezing: Jesaja 7,10-14

Psalm: 40 (39)

2de lezing: Hebreeën 10,4-10

Evangelie volgens Lucas 1,26-38

We vieren vandaag het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer aan de Maagd Maria, beter bekend als Maria Boodschap, een hoopvolle aankondiging voor ons allemaal. We vieren dat de Engel Gabriël aan de Heilige Maagd Maria verscheen om aan te kondigen dat ze moeder ging worden van een kind dat ze van de Heilige Geest zou ontvangen en dat dit kind in eeuwigheid koning zou zijn. *„Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”*

De normale reactie van Maria, die al verloofd was met Jozef, was die van schrik: *„Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.”* Misschien zit er bij ons in deze tijd af en toe ook de schrik er goed in, en dat is begrijpelijk. God is ons ook aan het bezoeken in deze tijd door de pandemie van het corona-virus. Deze tijd is ook voor ons een woord van God die ons ondervraagt over de zekerheden waarop wij ons leven gebouwd hebben en over onze toekomst.

Maar voordat Maria nog de kans krijgt om de Engel te vragen hoe dat wel kon geschieden gezien ze geen man kende zei de Engel Gabriël tot haar om Maria te helpen om niet bang te zijn voor deze roeping, voor deze toekomst die er zo onzeker uitzag: *„Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet hem de naam Jezus geven.”*

Vrees niet! Deze woorden komen heel vaak voor in de Bijbel. Vrees niet Maria; Wees niet bevreesd Jozef; Vrees niet kleine kudde; Vrees niet herders. En vandaag zegt de Engel Gabriël ook tot ieder van ons: *Vrees niet, voor God is niets onmogelijk.*

Ieder van ons vraagt zich af hoe het morgen zal zijn, volgende week, over twee maanden. Wij zijn allemaal gewend om vooruit te plannen, zelfs de colombiaanse pastoor, wij hebben agenda's en verwachtingen. Maar God nodigt ons vandaag uit om op Hem te vertrouwen zoals Maria en Jozef dit gedaan hebben en vandaag ja te zeggen op zijn roepstem om Hem te volgen. Hij nodigt ons uit om onze plannen los te laten en in te zien dat Hij de Enige Zekerheid is.

Maria moest het vertrouwen hebben dat het allemaal goed zou komen. Wat zou Jozef doen? Wat zou de reactie zijn van haar familie? Maria wist dat haar leven op het spel stond. Maar het geloof van Maria was zo groot dat ze alleen een eenvoudige vraag stelde: *„Hoe zal dit geschieden?”* In haar vraag zit geen twijfel aan de macht van God maar slechts een vraag naar de manier waarop God dit wonder zal verrichten. Ik hoop dat wij in onze gesprekken met God in deze tijd in onze gebeden ook dit geloof hebben om geduldig te wachten op Gods voorzienigheid zonder te twijfelen aan zijn macht, aan zijn liefde.

Tenslotte zei de Engel tot Maria: *„Voor God is niets onmogelijk...En Maria zei: Zei de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”* Moge dit ons antwoord, ons gebed, zijn in deze tijd op voorspraak en onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria. Amen